

Petri Salin:**TIO WAGNERSKA DIKTER****LOGE**

Gnistan som guldets ur
tystnadens döljande vatten föds
lågan lever leker lyder ingen
är borta innan ordet märks
styr ekot mot elden mot sanningen
lögnen ler behagar var och en

med ordets bränsl
släcker jag världen
ordbranden vill jag kalla Ragnarök.

AMFORTAS

Medan jag sover min
evigt bleserade sömn
tynar riket bort
dör livet runtom mig.
I badet tvättar jag dåren
tvättar jag frälsarens frälsare
men aldrig får jag honom
riktigt ren.
Ingen frågar mig frågan.
Min sömn är blodet är Gralen
mina heliga sår min sömn.
Jag ville endast älska.
I min dröm är jag Klingsor.

ELSA

Svanen är solen
Svanen är bönen och svärdet
drömsaligare än drömmens gång
himmelen självt står förbländad
när Riddaren står framför mig
doften av blommor han andas
blommornas doft det är jag.
Jag klär mig i bruddräkt
en slöja av fågelnät
ett halsband av tårar
på min axel en vit duva
slumrande.
Jag frågar aldrig vem han är.
Vem är du min Svan?

TANTRIS

Ur min labyrint hittar jag aldrig ut.
Jag följer tråden in
slår ihjäl draken Minotauros
flyr mig själv.
Min älskade övergav jag på Naxos
varför är hon här vid min sjuksäng?
Jag är inte vem jag är.
I labyrintens hjärta finner jag mitt öde
labyrinten heter Tristan
labyrinten heter Isolde.

ORTRUD

Gudarna är inte döda
Gudarna sover
jag vakar
vaktar den gudomliga sömnen.
Jag är Ortrud
Gudarnas sköldmö
min trollmakt är gränslös
en dag blir jag verklig.
När Asarnas dag gryr
väcker jag Gudarna
Gudarna väcker världen.
Jag är Ortrud
jag minns Gudarna.

FAFNER

Mitt blod är mitt ord
kallare än guldets under mig
mera brännande än solen ovan mig.
Vem vågar störa min gyllene vila?
Världen krymper till en grotta
drakens dröm är guld och blod
guldets blöder, blodet förgylls
min sömn är en väntan.
Hans namn känner jag inte till.

DER WANDERER

Dagen är långsam
vandraren långsamare
fulländat är det eviga arbetet
Wallhall ser jag från ett avstånd
avståndet är alltid jag
jag frågar
ett öga gav jag

ett öga fick jag som mitt svar som
jag hörde Allfadern klaga men
det har inget med mig att göra
jag blundar

har någon sett
mitt hjärtas nattsvarta korpar?

WOLFRAM

Om världen är din fråga
är boken mitt svar.
Du söker sanningen
din resa är lång och farlig
du söker dig själv
full rustning bör du bära.
Mysteriet är riddarens enda vän
svärdet hans bestörtning
Flegetanis och Kyot heter
natthimlens dubbla stjärnskott.
Gralen har jag dolt på papper
dig bakom ordet.
Wolfram von Escenbach -
sätt igång.

FREIA

Fågel fågel
sök skydd i mitt träd
i min frodigt grönskande krona.
Jag hör din sång
du sjunger om mig
du sjunger om älskog och sorg.
Vem är ormen i min trädgård
masken i mitt äpple
vem frälsaren vem fri?
Jag hör fotstegen eka.

SENTA

Klippan når upp till
himlen
havet likaså.
Havet är livet
havet är sanningen
dess vita moln jungfruns äkta säng
drömmen som inte tar slut
kärleken.
Låt mig vakna i
kärlekens frälsande sömn.